

## Peter Laue Petersen

Menig soldat, 22 år.

Peter kom fra landsbyen Sarup på Als, hvor hans far havde en gård. Peter var altså slesviger. Hans tid som rekrut startede d. 2. februar lige efter krigen var gået i gang. Normalt tog det 16 måneder at blive udlært som soldat, men efter kun 1½ måned blev Peter sendt til skanserne på Dybbøl Banke. Der manglede nemlig soldater.



Nogle soldater valgte at desertere fra hæren (de stak altså af, hvilket var strengt forbudt). Mange af dem der stak af, var slesvigere, der ikke følte den store troskab til kongeriget Danmark. De syntes, at det var forkert, at Danmark havde valgt at knytte Slesvig tættere til kongeriget og bryde med Holsten (læs om baggrund her: <http://1864.dk/krigen-1864/kap-1/danmark-i-1864/> og Novemberforfatningen her: <http://1864.dk/krigen-1864/kap-1/optakt-til-krigen-1864/> ).

Når man læser Peters erindringer, får man ikke indtrykket af, hvad han *selv* mener om den danske politik. Men vi får til gengæld at vide, hvad nogle af de danske soldater tænkte om deres kammerater fra Slesvig. Første gang Peter var på vagt foran skanserne, var det sammen med en sjællandsk soldat, der hed Søren. Søren truede Peter med, at han vil skyde ham på stedet, hvis Peter prøvede at stikke af over til preusserne. Peter gav Søren fem æbleskiver, som han havde fået med fra sin mor, sidst han besøgte familien på Als. Og så blev Peter og Søren gode venner.

Den. 29. juni sejlede preusserne over Alssund og erobrede Als, og Peter blev taget til fange. Han blev ført til Flensborg, men da han kunne bevise, at han var slesviger, blev han allerede frigivet d. 1. juli og kunne tage hjem til familien i Sarup. Slesvig var nu underlagt preussisk styre. I 1866 aflagde Peter faneed til den preussiske konge. Det vil sige, at han sværgede troskab til ham.

I 1870 kom Preussen i krig med Frankrig. Peter blev indkaldt, men han slap for at komme med til fronten. I stedet blev han fangevogter i Stralsund ved øen Rügen.

Peter blev gift, overtog senere faderens gård, og fik seks børn. Han døde 77 år gammel. Det var i 1919, så han nåede altså ikke at opleve genforeningen med Danmark.



*Kort over Als og Sundeved. Sarup er markeret med en grøn cirkel, Dybbøl Banke med en rød cirkel.*