

Peder Erhard Marius Ramsing

Adjutant, 26 år, løjtnant.

For at hjælpe de øverste officerer i hæren (generaler og oberster) med alt det praktiske, havde man adjutanter. En adjutant var en lavere rangerende officerer (fx løjtnanter), der altså fungerede som personlig assistent. Ramsing var adjutant ved 1. Division bl.a. for generalmajor C. A. Vogt.

Ramsing skrev mange breve både til familie og venner. Selvom Ramsing også oplevede krigen grusomheder, virker han meget ubekymret, og hans breve er ofte skrevet med en del humor. I et brev til sin mor afsluttede han det med:

”P.S. Moder behøver ikke at være bange for mig: 999 af 1000 Kugler gaa forbi.”

Det kunne muligvis berolige hans mor, at langt de fleste kugler ikke ramte hendes søn – men måske har hun mere tænkt på den ene kugle ud af de 1000, der netop ikke gik forbi.



Snoren, der går tværs over uniformen viser, at Ramsing er adjutant.



Ramsing syntes, at aviserne gav et helt forkert billede af krigen. Navnlig ”Fædrelandet” var han vred på. Avisen kritiserede den danske hærledelse, men Ramsing mente ikke, at de vidste, hvad de snakkede om.

To dage efter stormen på Dybbøl skrev Ramsing til sine forældre:

”Så er det da sket, hvad jeg så længe har forudset ville ske; vi har tabt Dybbølstillingen og tusinder har måtte udgyde deres blod. Det er tungt og endnu tungere falder det, når man føler at de kunne være sparede og dog det samme have været opnået.”

Ramsing overlever krigen. Senere blev han udnævnt til kaptajn og blev lærer på Officersskolen. I 1866 blev han gift med Sofie Hedvig Utke. De fik sammen 12 børn.

Peter Erhard Marius Ramsing døde 1904, 66 år gammel.

I 1800-tallet var aviser sjældent objektive som i dag. Fædrelandet kritiserede bl.a. hæren for at have forladt Dannevirke.

