

J.P. Poulsen

Læge, 32 år

Jacob Peter Poulsen arbejdede som afdelingslæge i 6. Regiment. Det betyder, at han fulgte 6. Regiment, når de var på vagt, og når de havde pause i soldaterlejren. Egentlig skulle lægerne ikke bevæge sig ud i skanserne, men mange af dem, blandt andet Poulsen, gjorde det alligevel. Så skulle soldaterne ikke gå så langt for at komme til lægen, og lægen fik en bedre forståelse for soldaternes hverdag. Nogle læger var dog så bange for at blive smittet af de syge soldater, at de ikke ville for tæt på dem. Når de skulle behandle soldaterne, stod de på afstand, kiggede på dem og vurderede, at de sagtens kunne kæmpe videre.



Lægen (der ryger på sin pibe) tilser en soldat, der ikke føler sig rask.

Poulsen tog sig sjældent af skudsår og amputationer. Når soldaterne blev sårede, blev de nemlig sendt til et lazaret, altså et sygehus, hvor der stod kirurger klar til at behandle dem. Poulsen var deres almindelige læge, som de gik til, når de var syge.

Sygdom var et stort problem i den danske hær. I alt døde der 3100 danske soldater under krigen. Ca. 25 % af dem døde af sygdom. Soldaterne fik anden mad end det, de plejede at spise, de fik ikke altid nok søvn, og ofte skulle de sove udenfor i det samme tøj, de gik i om dagen. Alt det påvirkede deres helbred. Mange af soldaterne var heller ikke vant til at gå i læderstøvler. Bønderne i Danmark gik nemlig mest i træsko. Derfor fik de store vabler og sår på fødderne. Sårene kunne blive så betændte, at soldaterne måtte en tur på lazaret.

Det var nu ikke vabler, der var det største problem, det var lungebetændelse og tyfus. Tyfus giver høj feber og diarré, og mange soldater døde af det. Soldaterne blev bl.a. smittet af forurenset vand. Hver soldat havde en feltflaske, som de fyldte med vand fra brønde, vandhuller og grøfter, men dette vand var ikke rent. Poulsen fortalte efter krigen, at Dybbøl Banke var overstrøet med lort fra både mennesker og dyr, råddent halm og rester fra lejrball. Det var så ulækkert, at Poulsen mente man skulle have været der, for at kunne tro det.

Efter krigen fortsatte J.P. Poulsen som militærlæge. Vi har ikke noget billede af J.P. Poulsen og ved ikke, hvornår han døde.