

## H. P. Henriksen

24 år, underkorporal

Henriksen kom fra Kalvehave ved Vordingborg på Sydsjælland. Her voksede han op på en gård.

Han blev indkaldt til militærtjeneste i 1863 og deltog i hele krigen. Her skrev han mange breve hjem til familien, men også til forskellige venner.

Historien om, at Henriksen hellere vil være menig end underkorporal, har vi fra et brev, han sendte hjem d. 15. april. Her beskrev han, hvordan nogle snu korporaler og underkorporaler med vilje var kommet tilbage med halve beskeder fra deres overordnede og dermed var blevet kasseret som befalingsmænd. Henriksen ærgrede sig over ikke at have gjort det samme. Han skrev: *"Men snu har aldrig været nogen fremtrædende egenskab hos mig."*

Henriksen skrev også i brevet, at 17. (og også 16.)

Regiment nægtede at gå over broerne og op på

skanserne på Dybbøl. Henriksen skrev i brevet, at han

tror det samme vil gentage sig, når hans regiment dagen efter skal over i skanserne. Han skrev:

*"Der er forresten heller ikke rart at komme over på bankerne nu, da der dagligt spoleres så mange mennesker, uden at de overblevne kan udrette noget. Kanoner, skanser og løbegrave er sønderskudte, tildels sløjfede til uformelige jordbunker. Det stakkels infanteri skal nu ligge til kanonføde."*

D. 18. april, da preusserne stormede skanserne på Dybbøl, var H.P. Henriksen ved

brohovedskansen, der skulle forsvare de to pontonbroer over Alssund. Han og resten af 18.

Regiment fik reddet sig over til Sønderborg, inden broerne blev ødelagt for at stoppe preusserne.

Efter krigen kom Henriksen hjem og overtog sine forældres gård, som han havde frem til sin død.

Henriksen havde kun haft en meget kort skolegang. Men han læste en masse og fik stor viden om botanik, matematik og astronomi.

Henriksen døde 85 år gammel i 1925. Han nåede altså at opleve Sønderjylland genforening med Danmark i 1920.



*Billede af H.P. Henriksen taget nogle år efter krigen. Vi har ingen billeder af ham fra 1864*