

## Carl Vilhelm Behagen Castenskiold

27 år, løjtnant af reserven, skansekommandør

Carl Castenskiold er en af heltene fra Dybbøl Banke. Castenskiold var skansekommandør i Skanse 2, og det er for hans indsats her, at han blev kendt og udråbt som helt. Han har nok også været i Skanse 5-8. Der var nemlig stor mangel på officerer i den danske hær, så når Castenskiold blev afløst som skansekommandør i Skanse 2, var han ofte skansekommandør i en af de andre skanser.

Castenskiold var populær blandt de menige soldater. Han sørgede for de fik tæpper og trøjer, når de frøs. Til gengæld arbejdede de hårdt, når Castenskiold bad dem om det.



Historien om, at han slog en officer, har vi fra Castenskiolds erindringer. *”Jeg så ganske vist engang en officer stryge en svovlstik ved den åbne dør til krudtmagasinet – for at tænde sig en cigar. Men jeg blev meget bestyrtet over dette syn, og jeg tror nok jeg gav ham i knyttet næve mellem øjnene med det samme, hvilket han opfattede som en personlig fornærmelse.”*

Når Castenskiold ikke var i Skanse 2, var det løjtnant Anker, der var skansekommandør. Anker blev mere berømt end Castenskiold under og efter krigen, men de var lige dygtige og arbejdede lige hårdt. Skanse 2 havde bedre kanoner end de andre danske skanser, kanonerne var riflede og kunne derfor skyde mere præcist. Derfor fik artilleristerne i Skanse 2 ordre på at skyde mod preusserne og tiltrække deres opmærksomhed. Så længe preusserne skød mod Skanse 2, skød de nemlig ikke på de andre danske skanser.



Efter krigen blev Castenskiold udnævnt til ridder af Dannebrog og fik fortjenstmedaljen i guld. Han blev godsejer på Borreby Slot ved Skælskør.

Han døde i 23. juli 1919, 82 år gammel. Han nåede altså ikke at se, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

▶ *Maleri af den heltmodige Castenskiold, der skuer over mod de preussiske stillinger på Broagerland*