

## Anna Daumann

Marketenderske

Vi kender kun Anna Daumann fra digtet "Den Sønderjydske Marketenderske" (fra 1890). Anna var sammen med sin mor marketenderske ved Dybbøl. En marketender eller marketenderske (alt efter om det er en mand eller kvinde) skulle sælge varer til soldaterne. Man måtte ikke bare sætte en bod op og sælge varer. Man skulle have en kontrakt med hæren. Til hvert regiment (ca. 1500 soldater) var der to marketendere. De varer de skulle sælge var bl.a. kaffe, te, sukker, smør, ost, eddike, sennep, salt og peber, tobak, skosvæerte og sæbe.

Vi ved ikke, om Anna Daumann er en virkelig eller opdigtet person. Men efter det store nederlag i 1864, havde man i Danmark brug for nogle helte, man kunne se op til. Og i digtet kan man netop læse om, hvordan den unge Anna modigt tog sig af de danske soldater selv under de værste bombardementer.

Ifølge digtet udvandrede Anna efter krigen til USA. Og det var hun bestemt ikke ene om. Fra 1861-1930 udvandrede mere end 300.000 danskere til USA. Der var mange grunde til, at folk udvandrede. For mange slesvigere, var de mange muligheder i USA mere tillokkende end at høre under Preussen (og senere Tyskland).

Vi ved ikke, hvordan det senere gik Anna Daumann, eller hvornår hun døde.



Anna Daumann giver de frysende danske soldater kaffe.

Tegningen er lavet til digtet. Vi ved ikke om Anna har set sådan ud.

Uddrag af digtet:  
Den Sønderjydske  
Marketenderske

*Det var fjerde Skanse,  
Den som et Ildhav stod,  
Susende kom Granaternes Regn,  
Og rundt om sprøjtet der Blod.*

*Rank hun stod i Skansen  
Med Skjemt udi sit Blik:  
"Snapsen jeg har Granatbitter døbt,  
Kom, hent Jer Kraft i min drik!"*

...

*Rank hun gik med Bægret  
Til hver en tørstig Mund,  
Lindrede mild den Døendes Kval,  
Til dybt han sank i Blund*