

## Adolf Ehlers

23 år, menig soldat.

Adolf Ehlers' familie stammede fra Holsten. Det var et tysk hertugdømme, der hørte under Danmark. I 1864 boede familien i Rundhof, der ligger øst for Flensborg i hertugdømmet Slesvig. Men selvom Adolf følte sig mere tysk end dansk, slap han dog ikke for at gå i dansk krigstjeneste under krigen i 1864. Adolf kunne tale dansk med officererne, men han skrev sin dagbog på tysk. Ligesom mange af de tysksindede slesvigere blev han en del af 10. Regiment. Mange af Adolfs tysksindede venner deserterede, men Adolf blev hos den danske hær. Han var dog ikke glad for det, hvilket fremgår af et digt han skrev.

### Adolf Ehlers' digt

*Vi er lede og kede af livet  
især af soldaterarbejdet.  
Der er ikke et eneste øjeblik fred.  
Det er enhver velbekendt.  
Så brødre følg mit råd:  
Bliv ikke soldat  
Især ikke hos danskerne.*

(Oversat fra tysk)

Adolf Ehlers overlevede stormen på Dybbøl. Den 18. april lå han nemlig på hospitalet i København. Vi har alligevel valgt at tage ham med i vores rollespil, fordi han er en interessant person. Han er dansk soldat, men håber på, at Danmark taber.

Efter krigen kom Slesvig-Holsten under preussisk herredømme. Fra 1866 skulle mændene i Slesvig-Holsten aftjene 3 års værnepligt i den preussiske hær. Det ville Adolf ikke, så han udvandrede til Californien i USA og undgik dermed at deltage i preussernes krig mod Frankrig i 1870. I USA tjente han penge ved at arbejde i landbruget. Da han kom tilbage til Slesvig-Holsten i begyndelsen af 1880'erne købte han sig en gård på sin fødeegn. Han blev gift med Maria Catarina og fik 6 døtre. Adolf døde i 1916, da han var 75 år gammel.

Vi har ikke noget billede af Adolf Ehlers.



▶ Migranter venter på at komme ombord på båden, der skal sejle dem til Amerika.